



«Κάθομαι απέναντι από τον ψυχαναλυτή με ένα ποτήρι από αυτό το ροζέ και του λέω πώς πέρασα την προγούμενη εβδομάδα, μπας και μου λύσει κάνα πρόβλημα· δεν έχω πόνο, το διασκεδάζω, κάθομαι στην πολυθρόνα και κάνω την ψυχανάλυσή μου».

(Δημήτρης Σκαρμούτσος για το Βιβλία Χώρα Ροζέ)

αυτόν τον καλπασμό που σου δίνει η μουσική του· έχω κάνει τα καλύτερα ταξίδια ακούγοντάς του». Για τον Δημήτρη, πάλι, αυτό το κρασί είναι «techno, ξεδίνω, τα σπάω». Και, παρότι όλοι συμφωνούν ότι το Syrah White δεν είναι σύτε ακριβώς αραενικό ούτε θηλυκό, ο Λαζάρου το παρομοιάζει με «Μπριζίτ Μπαρντό τη δεκαετία του '60, να περιπάτει μιαόγυμνη στην άμμο» και ο Σκαρμούτσος με «την Πάτη Σμιθ στα άγιρα της, ψιλο-πανκ κατάστασην». Είναι σίγουρο, όμως, ότι πίνοντας αυτό το κρασί νιώθεις μια αίσθηση ελευθερίας, που ο Λευτέρης συνοψίζει σε «φευγιό, κοπάνα, δρόμο». Άλλαζοντας χρώμα και πηγαίνοντας στο ροζέ της Βιβλία Χώρα, συναντήσαμε ένα κρασί πιο ήπιο, αρμονικό, ισορροπημένο, αλλά που δεν του λείπει η φρεσκάδα. Αυτό κάνει τον Λουκάκο να

ανοίξει με τόλμη τα χαρτιά του λέγοντας εμφατικά: «Τούτο το κρασί είναι σίγουρα θηλυκό και όχι πάνω από 25 χρόνων». «Πενέλοπε Κρουζ στα μικρά της, την εποχή του Αλμαδόβαρ, είχε θηλυκόπιτα, ήταν πανέμορφη, είχε τρέλα», προσθέτει ο Σκαρμούτσος, ενώ και ο δύο πειράζουν τον Λαζάρου για τις παρομοιώσεις του. Ο Λευτέρης κατόπιν οδηγεί την ανάλυση σε άλλα μονοπάτια: «Εχετε πάει ποτέ στη Μονή Ταξιαρχών στο Αίγιο, εκεί όπου βράζουν τα ροδοπέταλα για να τα κάνουν εξαιρετικό γλυκό του κουταλιού; Τα αρώματα αυτού του κρασιού μού θυμίζουν εκατόφυλλο τριαντάφυλλο». Ο Σκαρμούτσος τον ακολουθεί: «Έχεις περπατήσει σε μονοπάτι με βατόμουρα; Έτοι μυρίζει». Και ο Λαζάρου συνοψίζει: «Είναι ολακληρωμένο κρασί, δεν χάσκει από πουθενά χαραμάδα. Να ανοιχτείς στη θάλασσα με ιστιοπλοϊκό, όχι με φουσκωτό, να σκίζει το σκάφος χαλαρά το νερό και να μην ακούς τίποτε άλλο». «Για μένα αυτό το κρασί απηδίνει χαλαρόπιπτα, με πρεμεί», λέει ο Σκαρμούτσος. «Κάθομαι απέναντι από τον ψυχαναλυτή με ένα ποτήρι από αυτό το ροζέ και του λέω πώς πέρασα την προγούμενη εβδομάδα, μπας και μου λύσει κάνα πρόβλημα· δεν έχω πόνο, το διασκεδάζω, κάθομαι στην πολυθρόνα και κάνω την ψυχανάλυσή μου».

Αποφασίζουμε να πάμε, τώρα, στην έδρα του Syrah, στον Ροδανό, και διαλέγουμε ένα κρασί του ονομαστού παραγωγού Michel Chapoutier, τα Deschants ΟΠΑΠ Saint-Joseph. «Από τη μια αυτό το κρασί μού φέρνει στο μιαλό πίνακα του Μποτέρο με κοντρές γυναίκες, από την άλλη είναι άνοιξη, έχουν σκάσει τα λουλούδια», σχολιάζει ο Σκαρμούτσος. «Παρότι είναι φρέσκο, έχει ωριμόπιπτα, είναι σοβαρό κρασί· μου κάνει περισσότερο φθινόπωρο με πολλά κόκκινα φρούτα, δεν έχει την προσδοκία του καλοκαιριού», απαντάει ο Λαζάρου. Δεν είναι στο στίλ που προτιμάει ο Λουκάκος, εντόνως πιπεράτο και σωματώδες δηλαδή. Ωστόσο, αυτό το κόκκινο του Ροδανού κρύβει εκπλήξεις με απροσδόκιτα «αρώματα πικραμύγδαλου», όπως παρατηρεί ο σεφ του «Αλάτσι», που το παρομοιάζει με «μεσομεριάτικο πικνίκ σε αμπελώνα να σε χτυπάει ο ήλιος, να τρως κατσικίσιο τυρί με μουσική υπόκρουση Εντίθ Πιάφ η τζαζ – αν το θέλεις πιο αμερικανιά». Καταλαβαίνω αυτήν την αίσθηση, καθώς είναι ένα κρασί που εκφράζει την καταγωγή, τον τόπο, το terroir του. Και μετά το Μαύρο