

Δεν χάνω ποτέ την όρεξη για φαγητό!

Ο διάσημος Έλληνας σεφ μαλάει στο OK! για τα παιδικά του χρόνια, τη μάχη με τη ζυγαριά και το ενδεχόμενο απώτητης οικογένειας

HΗ εικόνα που έχουμε για τους περισσότερους σεφ είναι περίπου αυτή που περιγράφεται στην ταινία Πολιτικό κουζίνα, με τον μικρό πρωταγωνιστή να μαγεύεται από τις μυρωδιές των μπαχαρικών. Όταν ήσουν παιδί έμοιαζες καθόλου με τον ήρωα της ταινίας;

Δεν νομίζω ότι αναγνωρίζω απόλυτα τον εαυτό μου μέσα σε αυτόν τον ήρωα. Σαρώεις ενθουσιαζόμουν από δεκαριστές μυρωδιές, αλλά νομίζω, αν το σκεπτό καλύτερα, πως μου θύμιζα περισσότερο τον Ρατσιόπη, το ποντίκι από τα κινούμενα σχέδια. Και εγώ σαν και αυτόν ήμουν καλοφαγάς, λάτρευα τις γεύσεις και ίως μέσα μου να άθελα να γίνω ο καλύτερος μάγειρας.

Σε ποια πλικά έφταξες την πρώτη σου συνταγή; Τι φαγητό ήταν;

Την πρώτη μου συνταγή της έφταξα στα δεκατέσσερά μου και ήταν μια μάλλον επιτυχημένη μπλόπιτα. Μέχρι τότε όμως είχα πειραματιστεί και πολλές άλλες φορές. Μου άρεσε να συνδυάζω τα πάντα και να δοκιμάζω τις νέες γεύσεις που προέκυπταν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως το πρώτό για μένα ήταν πάντα μία απόλυτη, όπου τα γλυκά εναρμονίζονταν απόλυτα με τα αλμυρά και με ταχύτητα καπέληγαν στο ακόριαγο στορμάχι μου.

Η μπέρα σου σε άφιντες να μπαίνεις στην κουζίνα ή το θεωρούσες «αυστηρά γυναικεία υπόθεση»;

Με άφιντες γιατί δεν μπορούσε να κάνει και άλλος. Κυκλοφορούσα συχνά ανάμεσα στα πόδια της, δοκιμάζα τα πάντα και ανακαπευόμουν με μεγάλη ευχαρίστηση. Η προσπόθειά της να με κρατήσει εκτός κουζίνας σκευέζων αποκλειστικά με το γεγονός πως έφραγ-

